

# TILL MINNE STEN HELGESSON 1932-2020

En av Förbundet Skog och Ungdoms "grundare" har gått ur tiden. Sten Helgesson dog den 26 april 2020.

Sten föddes och växte upp i Högsby-trakten, Småland. När han fick möjlighet ägnade han sig åt den Scout-avdelning som fanns. Sina första år i arbetslivet var han kontrollassistent och drog Småland runt på motorcykel. Sedan blev någon sorts skola, såsom Lantbruksskola.

Under åren 1956-1964 var han anställd av JUF/4H som instruktör i Orsa och Älvdalens socknar. Det var besparingsskogarna som bekostade anställningen och det skulle framför allt bedrivas skoglig ungdomsverksamhet.

Under 1959 föreslogs en omorganisation av 4H. Förslaget var att 4H skulle bli riksförbund och FSU ett specialförbund för handhavande av skogs-, vilt-, fiske- och naturvård, JUF ett specialförbund för jordbruksfackliga frågor och FHU (Förbundet Hem och Ungdom) för hushållsfacklig verksamhet.

Förslaget antogs i en första läsning och konfirmerades vid en extrastämma i Linköping 1960. Skog och Ungdoms första förbundskonferensen hölls i Eksjö och Sten blev invald i förbundsstyrelsen och på den vägen var det fram till pensioneringen. Då blev han istället hedersledamot.

Nå, efter tiden i Orsa följde två år i Björksjön, Ångermanland som bl a motorsågsinstruktör på en filial till Skedomskolan. Naturligt för Sten var att hinna bilda några avdelningar för fritidsverksamhet för ungdomar. I själva Björksjön fixade han så ungarna fick en ishockeyplan. Det fanns alltid något mera att göra för barn och ungdomar - och Sten gjorde det.

Under perioden 1966-1983 arbetade Sten som länskonsulent för Stockholms läns 4H och hela familjen hade lämnat Ångermanland för att hamna utanför Skånela i Uppland där också kontoret låg. En flytt till Rimbo skedde 1968 och i källaren på familjens hus inrymdes än en gång länskansliet under några år.

Vet ni förresten att Sten skrev texten till 4H-visan. Originallet, El Bayon, var tydligen en hitlåt en gång i tiden.

(Det var under ett möte i vårt vardagsrum, jag skulle fixa fika till deltagarna, jag för första gången hörde benämningen 4H-gård. Måste också berätta. En semester körde Sten om en bil och började hojta och fick stopp både på vår bil och den han kört om. Han hade känt igen personen i bilen och hela familjen blev nu presenterade för vännen Torvald Wermelin. Torvald skrev boken UTE - friluftsteknik för ungdom).

Under senare delen av 1970-talet hade förutsättningarna för statliga bidrag ändrats och 4H:s specialförbund FSU och JUF blev 1977 fristående ungdomsorganisationer. Samarbetet fortsatte och man samsades om gemensamt kansli såväl inom Stockholms läns 4H och på riksnivå.

SM i skog - såklart var Sten en av dem som arbetade för och genomförde den första tävlingen 1982.

Samma år som Sten anställdes som förbundssekreterare för FSU, 1984, utlokaliserades det gemensamma kansliet till Katrineholm och Sten blev Sörmlänning.

Det var i samband med FSU:s "Korsåprojekt" (1984-1987) vid Korså Bruk som kolningen kom in i Stens liv. Under dessa år ansvarade och genomförde FSU, bland annat, kolmilor. Eller som Sten sa "ordinära kolmilor" på dryga 180 m3. Det var ett slitigt jobb. Dagtid hölls information för besökande och på nätterna vakt av milan.

Efter detta gjorde han en handledning, "Kolning i minimila". Detta för att barn och ungdomar skulle kunna följa och lära sig hur man kolar i mila under 2 dagar.

Under många år var Sten även involverad i 4H:s Tunisienprojekt. Skog och Ungdom genomförde ett "sidoprojekt" till detta, ett markvårdsprojekt för "en grönare miljö vid skolorna" som avslutades 1996.

Sten gick några studiecirklar i franska de första åren för att klara även språket. Det blev många kvällar med glosförhör istället för TV eller träning. Sten var en god skidlöpare och var med i vollebyboll-laget Viby 4H - bland annat.

Sten gick i pension 1997 och i hans namn instiftades "Stens kolarfond" inom förbundet.

Vad mera att berätta. Hur mycket som helst. Stor del av hans liv handlade om Skog och Ungdom. Även mot slutet var det många samtal i detta ämne.

Sten själv skrev en gång "Jag har alltid sett Skog och Ungdom som möjligheternas ungdomsorganisation. Skogen och Ungdomen är ju våra två största resurser i detta land."

Det skulle inte förvåna mig om han också var med och instiftade talesättet "Det finns inga problem, bara intressanta arbetsuppgifter".

Sten begravs den 29 maj i kretsen av de närmaste.

Tänk gärna på Stens Kolarfond, Bg 167-0132/Förbundet Skog och Ungdom.

Lena Ström, dotter

